

Dag allemaal,

Dit keer maar een korte nieuwsflits.

De meesten van jullie hebben de afgelopen maanden Carlo ontmoet in de Synagoge en ook gezien dat hij erg bereidwillig is om een handje te helpen.

Dit is Gerrit en mij natuurlijk ook opgevallen. Vanmorgen hebben we een leuk gesprek met Carlo gehad en hem gevraagd of hij als vrijwilliger 'aan wil schuiven'.

Hij vindt het erg leuk.

We wilden dit ook zo gauw mogelijk aan jullie laten weten, zodat er ook duidelijkheid is.

Carlo zal bepaalde praktische 'klusjes' van Gerrit overnemen (o.a. boodschappen voor de lunches en eten op vrijdag etc). Dit alles wordt nog verder besproken tussen hen.

Gisteren heb ik **Susan Boomsma** gesproken. Het gaat een stuk beter met haar, langzamerhand komt er weer wat energie terug. Ze wil heel graag weer een keer in de Synagoge komen om een kopje koffie te drinken.

Bij Ria de Jong is een hernia geconstateerd. Ze kan nog niet heel veel, de pijn is – mede door de medicatie – minder. Ze kan wel even fietsen of lopen, maar moet daarna toch weer een poosje gaan liggen.

We wensen zowel Susan als Ria heel veel sterkte en kracht toe van onze Heer!

Wetenswaardigheidje:

Er is een glossy uitgekomen, geschreven door Mirjam van de Vegt en vormgegeven door Margreet Kattouw.

De titel: Stil – de reis naar binnen. Een prachtig blad. (verkrijgbaar o.a. in de evangelische boekhandel Sjemen).

Een gedicht hieruit:

Ik hoop dat jij altijd mag dromen
Met de wind steeds in je rug
Dat gedachten blijven stromen:
Niet te langzaam, niet te vlug.

Moge het zonlicht op je schijnen,
Zachte regen voor de groei.
Ik hoop dat zorgen snel verdwijnen
Dat je komt tot volle bloei.

Dat je echt aandachtig luistert
Naar je hart en je verstand.
Dat het onweer voor je fluistert
Een wolk met goud zal zijn omrand.

Dat geluk komt bovendrijven
Ook al is dat heel fragiel
Dat je altijd trouw mag blijven
Aan het diepste van je ziel.

Sara Kroos.